

# SJALOOM

Parochieblad St. Jansgeboorte

47<sup>e</sup> jaargang nummer 8

6 apr. t/m 3 mei 2024

## Inhoudsopgave

Voorwoord van pastor B.Glorie	Blz. 2
Van de bestuurstafel	Blz. 3
Rooster van de weekeind vieringen	Blz. 5
Parochienieuws	Blz. 6

## Kopijdatum

Dit parochieblad verschijnt 1 keer per 4 weken.

Het volgende nummer verschijnt: 4 mei  
voor de periode. 4 mei t/m 31 mei 2024

Kopij aanleveren per e-mail voor het volgende nummer,  
deze moet uiterlijk maandag **22 apr. vóór 19.00 uur** binnen zijn op het  
inleveradres en voorzien van afzender.

(Eerder inleveren mag ook.)

De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten, niet,  
of in een volgend nummer op te nemen.

het e-mail adres is: [sjaloomhwsb@gmail.com](mailto:sjaloomhwsb@gmail.com)

## Paaswens

Uitbundig bloeiende bloemen, de lente zit in de lucht!

Maar hier heel dichtbij is het oorlog, zijn mensen op de vlucht

Telkens vallen er bommen, die maken alles kapot!

Waar kunnen de mensen nog schuilen,

Is er nog wel een God?

We zijn op weg naar Pasen, maar wat zegt dat ons nog.

We horen hoe Jezus moest lijden. Hij stierf aan een kruis maar toch

toch deed God hem weer opstaan, op de derde dag

Vanuit het nieuwe rotsgraf waarin hij begraven lag.

Met Pasen is Jezus verrezen, de dood kreeg hem niet klein.

God heeft ons zo laten weten, dat Hij altijd bij ons zal zijn.

Zo is het Paasfeest een baken van vrede en licht in ons midden.

En bron van hoop en vertrouwen, een aanmoediging om te bidden.

Wij bidden om vrede voor u, uw familie, vrienden en buren

En om vrede in de wereld, dat de oorlog niet lang meer mag duren.

Ik wens u een zalig Pasen

Pastor Bert Glorie

## Van de bestuurstafel.

Beste parochianen.

Het is lente! Voor veel mensen de mooiste van alle seizoenen. De tijd van het jaar waarin tulpen, narcissen en hyacinten in volle bloei staan. Toon Hermans zegt in zijn gedichtje “**Voorjaar**”:

Het bloesemt in de bomen weer  
de knoppen staan op springen  
ik hoorde al vanmorgen vroeg  
volop een merel zingen.  
de wereld wordt weer blauw en groen  
God is weer in ons midden  
ik krijg opeens heel ouderwets  
weer zin om wat te bidden.

Een lief gedichtje dat we u niet wilde onthouden.  
De Paasdagen zitten er weer op. Het waren weer mooie vieringen en we danken iedereen die daaraan heeft meegewerkt.  
We hopen dat u fijne dagen hebt gehad met al uw dierbaren.

\*Stucwerk. Zoals we al eerder aangegeven hebben is het stucwerk in de kerk aan een kleine restauratie toe. Het was er nog niet van gekomen maar direct na Pasen komt de stukadoor alle lelijke plekken opnieuw stuken. Daarna komt de schilder alles bijschilderen.  
Het zal een paar weken misschien wat overlast geven, maar daarna kunnen we weer genieten van een mooi interieur.

\*Website. De vernieuwde website kunt u ook bezoeken. We hebben ons best gedaan om alles zo up to date mogelijk te maken. De website is ook wat toegankelijker geworden zodat u alles betreffende de parochie gemakkelijk kunt vinden.

\*Bezoekuur Josué. Onze diaken Josué is elke vrijdagmorgen aanwezig in het parochiecentrum. Als u behoefte heeft aan een gesprekje met Josué dan kunt u altijd tussen 11.00 en 12.00 uur langs komen om nader kennis te maken of voor een gesprek.

Hij zou dat erg op prijs stellen.

Zoals u ziet hebben we deze keer niet echt veel nieuws. Het gaat goed met de parochie en we hebben elke zondag een viering, waar we blij mee zijn. Waar we ook blij mee zijn is dat Marjo, zo veel mogelijk, op de

zondagen het dames en herenkoor zal begeleiden. Ook kunnen we dan weer genieten van ons prachtige orgel. Dank je wel Marjo.

Lieve mensen we wensen u een zonnig voorjaar toe en dat u mag genieten van de ontluikende natuur en van al het moois wat op uw pad komt.

De parochieraad.



# St. Jans Geboorte

Beurtenrooster 6 april - 3 mei 2024



<u>Datum</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Koor</u>	<u>Koster</u>
7 apr	Dick Wenker	Salezikoor	Ria Entes
14 apr	pastor F.Deen Rosemarie Langedijk	Herenkoor	Regina Janssen
21 apr	diaken Josué Mejia Timo Brasz	Dames-Heren	Jan Jonker
28 apr	pastor AM v Straaten Gerard Vlaar	Memorykoor	Jan Koning

De vieringen zijn om **10.00 uur**

1<sup>e</sup> zondag van de maand koffie of thee drinken in het parochie centrum.  
Dit is 7 april

# PAROCHIE NIEUWS ST.JANS GEBOORTE

Wilt u er zeker van zijn dat de misintentie(s) in de Sjaloom wordt(en) vermeld, wilt u deze dan vóór vrijdag 19 april inleveren op het secretariaat.

## Doordeweekse vieringen in de kerk

donderdag 11 apr 10.00 uur  
donderdag 18 apr. 10.00 uur  
donderdag 25 apr 10.00 uur  
donderdag 2 mei 10.00 uur.

## Laatst overledenen:

Annie van Berkel –Lagrand

## Parochie intenties

### **Zondag 7 april**

Arie Bakker

Gerard Klaver, Nicolaas Klaver en Annie Klaver-Ursem, Sonja, Kees en zegen over de gezinnen

Levenden en overledenen van de Fam. Laan-Smal

Jaap Koenis

Piet Maas

Willem Groot en Mien Groot-Langedijk

Annemieke Groot-Lesscher en Yvonne

Anneke Beers-Groot

Loek Mulder

Jan Vriend en overleden familieleden

Bert Hameeteman

### **Donderdag 11 april**

### **Zondag 14 april**

Arie Bakker

An Janssen-Rossen

Petra Commandeur-Smit en zegen over haar gezin

Jan Schilder en zegen over zijn gezin

### **Donderdag 18 april**

### **Zondag 21 april**

Jan Neeffjes en zegen over zijn gezin

Gerard Klaver, Nicolaas Klaver en Annie Klaver-Ursem, Sonja, Kees en zegen over de gezinnen

Voor een bijzondere intentie

Jan Bakker

Toos Veldboer

Overleden ouders Dirk Jonker en Mien Jonker-Hoogewerf en hun overleden gezinsleden

Annemieke Groen

**Donderdag 25 april**

**Zondag 28 april**

Arie Bakker

Frans Mens

Levenden en overledenen van de Fam. Laan-Smal

Wil Luiken

Joop en Loes Groot-Blom, zoon Jan en zegen over het gezin

Jan Schilder en zegen over zijn gezin

Margaretha Maria Schipper

Overleden ouders Fer en Annie de Wildt-Schipper, Arien; Ferdinand en

Martien de Wildt

Jan en Rie Koenis-v.d.Zwet

Loek Mulder

**Donderdag 2 mei**

**Kosters:**

7 apr Ria Entes

14 apr Regina Janssen

21 apr Jan Jonker

28 apr Jan Koning

**Tuinverzorgers:**

**In de week van 8 april wordt groep 4 verwacht:**

De heren: Anton Groot, Arie Groot, Sjaak Sneek, Nico Groot, Jan Koning

**In de week van 15 april wordt groep 1 verwacht:**

De heren: Kees Ooijevaar, Wim Bouman, Ko Wit, Theo Entes

**In de week van 22 april wordt groep 2 verwacht:**

Jan de Jong, Cees van Berkel, Sjaak Besseling

**In de week van 29 april wordt groep 3 verwacht:**

Jan Jonker, Flip Mes, Jannes Tinge, Theo Bakker



### **Interieurverzorgsters:**

#### **Op woensdag 10 april wordt groep 1 verwacht :**

De dames : Ans Groot, Gré v.d. Berg,  
Truus Deen

#### **Op woensdag 17 april wordt groep 2 verwacht :**

De dames: Bets Groot, Gon Blauw, Tiny Vlaar,  
Dora Maas

#### **Op maandag 22 april wordt groep 3 verwacht:**

De dames: Tilda Besseling, Riet Bijwaard,  
Yvonne de Haan, Joke Vlaar

#### **Op woensdag 1 mei wordt groep 4 verwacht:**

De dames: Loes Kool, Mary Danenberg, Gre Wester, Joke Sneek



### **Derde donderdag van de maand**



Wilt u graag naar de eucharistieviering op de 3<sup>e</sup>  
donderdag van de maand om 10.00 uur  
en is vervoer een probleem dan wordt dit geregeld door  
de werkgroep "omzien naar elkaar "

Contact persoon is mevr Jannie Ligthart tel: 352396

3<sup>e</sup> donderdag van de maand koffie –thee drinken. Dit is  
18 april

### **1<sup>e</sup> zondag van de maand**

Op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand is er gelegenheid om samen koffie of thee  
te drinken na de viering Dit is 7 april



## Waterkant en Wereldkerk: wij horen erbij! Tweede fase van de Synodale Consultatie



Drie jaar geleden gaf paus Franciscus het startsein voor een 'synode over synodaliteit' onder de titel '*Voor een Synodale Kerk. Gemeenschap, participatie, missie*'.

Wereldwijd is er in 2021 gesproken over dit onderwerp, waarbij zowel katholieken als niet-katholieken hun mening konden geven. Ook in ons dekenaat is er in dat kader een bijeenkomst gehouden, waarvoor de parochianen van de Waterkant uitgenodigd waren. De gespreksresultaten zijn via de bisschoppenconferenties naar Rome gezonden. Daar werd in oktober 2023 een synode gehouden, waaraan niet alleen bisschoppen, maar ook andere mensen hebben deelgenomen, waaronder voor het eerst een aantal vrouwen. Maar dat was nog maar een tussenstap. We gaan nu de tweede ronde in, waarin wij als betrokken leden van de kerk en andere belangstellenden van gedachten kunnen wisselen over de thema's die tot nu toe naar voren zijn gekomen. In dit proces denken we biddend na over hoe alle gedoopte gelovigen (leken, religieuzen, diakens, priesters, bisschoppen) Gods volk vormen onderweg op aarde onder aanvoering van de Heilige Geest. Wat echt belangrijk is, is dat we proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te

zeggen heeft, en wat wij elkaar vanuit die ervaring te vertellen hebben.

De volgende gespreksthema's worden ons aangereikt:

Thema 1: Ons gedoopt-zijn als basis van ons Kerk-zijn

Thema 2: Vorming in een missionaire Kerk

Thema 3: Deelname aan een verwelkomende Kerk

Thema 4: Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk

U krijgt de gelegenheid om over deze thema's mee te praten in onze regio. De bijeenkomst voor de parochies in regio De Waterkant is gepland op

**zaterdag 13 april a.s. van 10.00 tot -12.00 uur in de Hiëronymuskerk te Wognum (Kerkweg 1).**

Ter voorbereiding is veel materiaal te raadplegen op de officiële website van de RK Kerk in Nederland: <https://www.rkkerk.nl/>  
Hebt u vragen over dit synodale proces of wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst in onze regio, dan kunt u zich wenden tot pastoor Alvaro Rodriguez Luque: e-mail: [pastoor@parochiesdewaterkant.nl](mailto:pastoor@parochiesdewaterkant.nl) of Tel.: 06-87375420.

## **Uitnodiging voor de Eerste Heilige Communie van de communicantjes 2024**

*De kinderen uit groep 4 van de scholen in Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek, De Weere en Wognum hebben zich 3 maart voorgesteld in de Hiëronymuskerk van Wognum. Jelle vertelt hier in zijn eigen woorden over. Op zondag 7 april 10:00u zullen de kinderen hun Eerste Heilige Communie gaan doen in de Hiëronymuskerk in Wognum, Kerkweg 1a. U bent van harte welkom om dit mee te komen vieren.*



Groetjes,

*Werkgroep Eerste Heilige Communie  
en Anne- Marie van Straaten*

3-3-2024

Vandaag hadden we de voorstellingsviering in de kerk waar we ook onze eerste communie gaan doen. Vandaag mocht ik nog geen hostie. We zaten vooraan en ik mocht op het altaar staan. Toen ging ik me voorstellen aan alle mensen. Ik had een doosje met daarin een hartje gemaakt voor mijn moeder en zij vond het heel mooi.

Na de viering mocht ik met m'n zus en andere kinderen spelletjes spelen. Dat vond ik leuk. Het was heel leuk, komen jullie de volgende keer ook mee naar onze eerste communie viering?

Groetjes

Jelle Leegwater



## **De 51<sup>ste</sup> editie van de 40MM – de gezelligste en best verzorgde sponsorwandeling in West-Friesland! –**

**De 40MM (40.000 meter mars) is de sponsorwandeltocht in West-Friesland die sponsorgeld bijeen brengt om verschillende projecten te ondersteunen in de minder ontwikkelde landen. De wandeling wordt geheel georganiseerd door vrijwilligers en al het sponsorgeld wordt besteed aan zo'n 100 projecten. Ook meerdere projecten uit de parochie Spanbroek en Hoogwoud delen mee in de opbrengst. Het afgelopen jaar ontvingen ze € 2000,- per project.**

### **Het bestuur is enorm trots!**

De 40MM wordt namelijk voor de **51<sup>ste</sup> keer** georganiseerd. Wat een prestatie om al zo lang en elk keer weer een mooie route te maken en ervoor te zorgen dat het de wandelaars op de dag zelf aan niets ontbreekt. Denk aan gezelligheid langs de route, lekkere verse appels, pannenkoeken, een kopje koffie en ga zo maar door. Je kan ook kiezen voor de korte route; 8, 12 of 25 km. Dit jaar maken we er weer een onvergetelijke editie van! Nu maar hopen dat het weer meezit die dag.

## **Wandel je mee op zaterdag 11 mei 2024?**

In coronatijd kon je lokaal wandelen in de buurt waar je woont of op een plek die je mooi vond. Dat is niet meer zo.

**We gaan voor de ouderwetse versie: alleen wandelen op de dag zelf.** De digitale inschrijving is via onze website [www.40mm.nl](http://www.40mm.nl) en is reeds geopend! Het is niet mogelijk om een papieren inschrijfformulier op te halen. Als het digitaal inschrijven u niet lukt is er altijd wel iemand in uw netwerk die u daarbij kan helpen. Ook kunt u zich op de dag zelf inschrijven bij de start. Er zijn daar computers en er is hulp beschikbaar. De kosten zijn € 3,50 per inschrijving. Als je je hebt ingeschreven ontvang je via de mail de bevestiging en het inschrijfnummer. Ook ontvang je een flyer en sponsorformulier. Dit kan je gebruiken om sponsors op te schrijven.

## **Hoeveel sponsorgeld ga je ophalen?**

Je kan je voor een vast bedrag per kilometer laten sponsoren, maar je kan ook vragen of je voor een vast bedrag gesponsord kan worden, ongeacht hoeveel kilometer je loopt. De keuze is aan jezelf. Denk bij het zoeken van sponsors aan bijvoorbeeld je familie, vrienden, collega's of burens. Het sponsorgeld maak je achteraf aan de 40MM over.

**We zien je graag aan de start op zaterdag 11 mei 2024!**

## **In memoriam Freek Ligthart**

Freek werd in 1939 geboren op een boerderij in de Lagehoek (Opmeer) als jongste in een gezin van 6 broers en 5 zussen. Na de lagere school heeft hij 1½ jaar op het seminarie gezeten maar Freek merkte al gauw dat dat niets voor hem was. Hij ging daarna thuis helpen en werken bij zijn zwager in de tuinbouw. In deze tijd doorliep hij ook 's avonds de tuinbouwschool.

Tijdens zijn militaire dienstplicht ontmoette hij tijdens een dansavond in Waarland Jannie Nolten met wie hij in 1963 trouwde en ze gingen in Spierdijk wonen. Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren: 2 jongens en 2 meisjes.

Na even boerenknecht te zijn geweest ging hij aan de gang bij Beers kabelwerken om enige tijd later zijn carrière voort te zetten bij de fa. Wachter in Heemskerk waar hij voorman/monteur werd in de bekabeling van elektriciteit. Het busje dat hij voor zijn werk gebruikte heeft echter ook op velerlei andere terreinen diensten bewezen (o.a. vervoer van personen).

Via Spanbroek werd in 1977 de huidige woning in de Mercuriusstraat in Opmeer betrokken.

Helaas kreeg Freek op 41-jarige leeftijd een zwaar hartinfarct. Dat was een moeilijke tijd voor hem. Hij voelde zich uitgerangeerd. Gelukkig kon hij na een aantal jaren voor een paar dagdelen aan het werk bij bouwbedrijf Mulder in Obdam. Hiervan leefde hij helemaal op.

Omdat Freek graag bezig was, stortte hij zich op vrijwilligerswerk: helpen op de basisschool met knutselen, lopen met de collectebus, rijden van kinderen en ouderen, o.a. met dames naar het zwembad waarbij hij zelf ook leerde zwemmen, koster zijn in onze parochiekerk (25 jaar), etc. Voor al zijn vrijwilligerswerk heeft hij een koninklijke onderscheiding gekregen.

In de weekends ging hij wel eens naar kofferbakmarkten om zijn speldjes of sleutelhangers te verkopen of aan te vullen. Zijn zolder lag vol met alle mogelijke spulletjes.

Freek was iemand die voor iedereen klaar stond en niets was dan te gek voor hem. Voor zijn kinderen en kleinkinderen deed hij alles.

Helaas liet zijn geheugen hem de laatste tijd in de steek. Na een val, met een gebroken heup als gevolg, overleed na korte tijd deze sympathieke, opgewekte, heel humoristische en zeer sociale man, vader en opa. Dat hij mag rusten in vrede



## **In memoriam Herman Siepe**

Herman werd in 1946 in Medemblik geboren als derde zoon in het gezin. Op 10-jarige leeftijd overleed zijn moeder, een gemis dat hij zijn hele leven heeft meegedragen. Na de lagere school ging hij naar de tuinbouwschool om daarna te gaan werken in de bouw.

In 1967 kwam hij de liefde van zijn leven tegen, Tiny Weel, met wie hij in 1970 trouwde en uit het huwelijk werden 2 kinderen geboren waarvan de jongste gehandicapt was. Herman en Tiny zorgden er echter voor dat hij alle kansen kreeg en stonden altijd voor hem klaar, ook toen hij "uit huis" was.

In 1976 ging Herman werken bij de Praktijkschool in Spanbroek, zonder ervaring en zonder bevoegdheid (die hij haalde toen hij al in de 50 was), maar hij kon prima met de leerlingen overweg

In 1980 verhuisde het gezin van Medemblik naar Opmeer en later naar de Capellehof in Spanbroek.

Herman nam overal, waarbij hij betrokken was, verantwoordelijkheid en was dan ook heel actief. Zo werd hij voorzitter van de VvE Capellehof, was hij een soort "bouwpastoor" bij de nieuwbouw van zijn school in Grootebroek, was een fervent lid van de EHBO in Hoogwoud, actief bij voetballen en tennissen, organiseren en begeleiden van mensen die ondersteuning nodig hadden, etc.

De laatste jaren lag zijn hobby bij de fotografie. hij zat in verschillende foto-clubs, fotografeerde

o.a. ook in de kerk bij de 1e H.Communie en het Vormsel.

Herman was dol en trots op zijn kleinkinderen. Hij volgde hen met grote belangstelling en deed alles voor ze.

De laatste paar jaar had hij zorgen, zorgen om zijn gehandicapte zoon Arjan en om zijn kleinzoon die enige tijd zwaar ziek was, maar de grootste zorg betrof zijn vrouw Tiny, die mentaal steeds meer achteruitging. Die zorg werd hem te zwaar, zo zwaar dat hij zelf lichamelijke klachten kreeg. Vanaf Kerstmis ging hij steeds verder achteruit. Hij was moe en helemaal leeg en op 22 februari hebben zijn vrouw en kinderen hem laten gaan, overleed deze veelzijdige, zeer actieve, geïnteresseerde en lieve man, vader en opa. Hij zal door hen enorm gemist worden.



## **In memoriam Anny van Berkel-Lagrand.**

Anny werd geboren in 1947 in Edam als 6e kind in een gezin van 8. Na de lagere school heeft ze verschillende baantjes gehad, o.a. werken in een hotel.

In 1969 leerde ze Cees van Berkel kennen en na 3 jaar werd er getrouwd en kwamen ze te wonen in het werkmanshuisje naast de boerderij in Hoogwoud. De overstap van stad(je)

naar het boerenplatteland was geen probleem voor Anny. Ze voelde zich er gauw thuis.

Er volgden al snel kinderen: Silvia in 1973, Sonja in 1976 en Wendy in 1978.

In 1977 verhuisde het gezin naar de boerderij die Cees overnam van zijn vader. In de jaren die volgden werd er hard gewerkt en gelachen, want Anny zat vol geintjes en genoot van het leven. Neefjes en nichtjes kwamen dan ook graag logeren op de boerderij. Maar ook verdriet bleef hen niet bespaard. In 1998 overleed Silvia na een auto-ongeluk. Dat had een grote impact op hun beider leven, maar ze gingen er op een bewonderenswaardige manier mee om, ook toen later kleinkind Dewi overleed.

Cees stopte met boeren in 2001 en in 2017 gingen ze in het dorp wonen. Het was nu tijd voor hobby's en vrije tijd, tijd die gevuld werd met tennissen, fietsen, veel vrijwilligerswerk in de Lindehof en voor de kerk, zingen (Memorykoor en Langereiskoortje).

Overall waar Anny kwam bracht ze gezelligheid en werd er gelachen, ja, ze gaf aan levens-vreugde een nieuwe betekenis. Ze zat vol grappen en grollen, stond in de kroeg soms boven op tafel, nee, niets was te gek voor Anny. Ze zag overal de lol van in en met haar onversneden humor veroverde ze daardoor vele harten.

Afgelopen jaar begon ze een beetje met haar gezondheid te kwakkelen. Met kerstmis begon ze zich niet lekker te voelen, een griepje dacht ze. Via de huisarts belandde ze begin februari in het ziekenhuis. Aan de leverkanker, die toen werd geconstateerd, was niets meer te doen.

Gelukkig had ze geen pijn en mocht ze naar huis. Samen met Cees en de kinderen hebben ze nog kunnen genieten van mooie en waardevolle momenten met elkaar en van de vele blijken van medeleven, want haar humor, geintjes en optimisme hebben op veel mensen een onuitwisbare indruk achtergelaten.

27 februari is ze rustig ingeslapen, in het bijzijn van Cees en de kinderen. Een stampvolle kerk gaf wel aan hoe deze humorvolle, sociale, af en toe malle en opgewekte vrouw, moeder en oma gemist zal worden.

